



# MFI Nieuwsbrief

zomer 2014

Muktinath Foundation International (MFI) | Overtoom 77-2 | 1054 HC Amsterdam  
T 020 - 4125821 | F 020 - 6160059 | E info@muktinath.org | W www.muktinath.nl

## “Enorm ondersteunend”

Afgelopen mei was Z.H. Dalai Lama XIV in Nederland. Tijdens zijn bezoek was er een audiëntie in het Bilderberg Parkhotel te Rotterdam voor enkele tientallen vertegenwoordigers van organisaties in Nederland die zich charitatief inzetten voor het boeddhisme en het Tibetaanse cultureel erfgoed. Onder deze organisaties ook de MFI.

André licht de foto toe: “Het is moeilijk voor mij om woorden te geven aan de ontmoeting die je op de foto ziet. Net als tijdens mijn eerste contact met hem, nu 23 jaar geleden, was het voor mij persoonlijk heel bijzonder zo even samen met Zijne Heiligheid te mogen zijn. Maar dit moment in mijn hoedanigheid als voorzitter van de MFI is vooral enorm ondersteunend voor het werk van onze stichting. We zijn als bestuur, donateurs, sponsors en allen die onze stichting een warm hart toedragen, echt met iets goeds bezig, dat zowel op de korte als op de lange termijn het welzijn van anderen dient. Dat is de boodschap van deze ontmoeting. Het is een prachtig geschenk voor de MFI.”



Foto: Marijke Kodden

## Kledingproject

De MFI ondersteunt de boeddhistische nonnen van het interreligieuze pelgrimsoord Muktinath-Chumig Gaytsa op 3800 meter hoogte in de Nepalese Himalaya. Deze plek is voor zowel boeddhisten als hindoes al eeuwen een belangrijk doel van pelgrimage.

Het is onder meer een eeuwig brandende vlam op natuurlijk gas in een van de vijf tempels – tezamen met allerlei verhalen en legendes rondom Muktinath - die de plek zo beroemd maakt. De Muktinath-nonnen zijn traditioneel verantwoordelijk voor het beheer van deze bijzondere plek. > > >



## Eisen

Dit beheer dat zij naast hun dagelijkse gebedsdiensten op zich nemen, vergt van de nonnen nogal wat lichamelijk arbeid. Denk aan het schoonmaken van de tempels, het vullen en schoonmaken van boterlampen voor de pelgrims en het meewerken aan herstel van de tempels. Dat maakt dat de Muktinath-nonnen andere eisen moeten stellen aan hun kleding dan nonnen die primair de hele dag in en rondom hun klooster studeren, bidden en mediteren.

## Outdoor

Naast hun traditionele kleding die zij van onze stichting krijgen, dragen de nonnen in Muktinath outdoor jassen, leggings, mutsen, sjaals, T-shirts en vestjes; vaak gekregen van familieleden. Van uniformiteit is daarbij geen sprake, noch qua vorm, noch qua kleur. Ook de kwaliteit is wisselend. Soms zijn de van familie gekregen outdoor jassen eigenlijk ongeschikt om in te werken, maar willen de nonnen een gegeven paard niet in de bek kijken. Als stichting MFI hebben we daarom in overleg met abt Lama Wangyal en de nonnen het plan opgevat om hen naast hun traditionele nonnenkleding, ook te gaan voorzien van aanvullende uniforme (outdoor) kleding.

## Verheugend

Tot ons geluk heeft zich daarbij een particuliere sponsor aangediend die dit project - op



*Be-Suited Nepal Pvt. Ltd in Kathmandu bleek de beste kandidaat om het kledingproject mee op te pakken.*

voorwaarde anoniem te blijven - in het geheel wilde financiers teneinde de nonnen te laten delen in de vreugde en dankbaarheid vanwege het huwelijk van hun dochter. Daarbij werd aangegeven dat niet alleen de aanschaf van de kleding zelf gesponsord zou worden, maar ook de organisatiekosten van het project. Dit maakte het mogelijk om het project op korte termijn uit te voeren. Het is namelijk ondoenlijk om vanuit Nederland zo'n project op te zetten zonder daarover in Nepal zelf overleg te hebben en diverse betrokkenen persoonlijk te spreken. En geld voor een ticket was anders niet al in deze zomer aanwezig geweest.

## Eerste resultaat

Inmiddels is het eerste resultaat van het kledingproject geboekt. André Kalden is begin juli naar Kathmandu gereisd en heeft



*Gyatri Giri met haar verloofde*

daar met Lama Wangyal en een delegatie van de nonnen gesproken. De allereerste behoefte lag bij aanschaf van een nieuwe set traditionele kledij, zo bleek, omdat kleding die de MFI eerder had geschonken, aan vervanging toe was. Voorts is gekeken naar een eenvoudige warme jas. Ook die is voor alle nonnen aangeschaft bij een lokale kleermaker in Boudhanath, de







boeddhistische wijk in Kathmandu. Deze eerste levering werd al tijdens André's bezoek gedaan. Daarnaast is André ter plekke op zoek gegaan naar een confectie-atelier om de overige kleding te bestellen, nu en ook in de toekomst. Kleding slijt immers, en moet regelmatig worden vervangen.

### Speurtocht

De speurtocht naar een goed adres begon al in Nederland. Lama Wangyal had aangegeven dat als het even kon de voorkeur moest worden gegeven aan een Nepalees confectie-atelier, boven bestellingen in China of India, waar we eerder aan dachten. Via het Nepalese consultaat in Amsterdam kwamen we op het spoor van een atelier met een goede reputatie, Be-Suited Nepal Pvt. Ltd, dat voor het Nederlandse bedrijf Studio JUX werkt. André heeft nog contact gelegd met andere bedrijven, maar Be-Suited, geleid door de energieke Gyatri Giri, bleek de beste kandidaat, zowel op gebied van prijs en kwaliteit van kleding, als de behandeling van werknemers en omgang met milieu.

### Maten

Met het succes van het vinden van een goede projectpartner was de volgende stap het vergaren van de maten van de nonnen, want die bleken niet voorhanden. Verder dan *small*, *medium* en *large* kwamen de nonnen niet per telefoon vanuit Muktinath en het confectie-

atelier vond die ruwe weergave een te groot risico. U begrijpt, het voert hier te ver om tot in detail uit de doeken te doen wat het nog aan inspanningen vergt om in Kathmandu kleding van het juiste model, in de juiste stof, in de juiste kleur en in de juiste maten voor ca. dertig nonnen te bestellen terwijl zij voor het merendeel op 3800 meter in de Himalaya verblijven. Maar we hopen deze winter toch een heel eind met het tweede deel van de levering te komen.

### Sponsoring

Zoals gezegd betrof de sponsoring niet alleen de aanschaf van de kleding, maar ook de overige projectkosten. Dit maakte het mogelijk om relatief snel tot dit eerste resultaat te komen. We hopen daarbij op structurele samenwerking met het confectie-atelier. En wie weet kunnen ook andere lokale kloosters in de toekomst profiteren van onze keuze zelf kleding bij een Nepalese producent te bestellen; kleding voor nonnen met een model en van materiaal die passen bij het leven en werken in de Himalaya anno 2014.



## Uw ondersteuning

Kopanhuis is de plek in Kathmandu waar een jaarlijks roulerend deel van de Muktinath-nonnen in de winter onderricht krijgt en hun beoefening doet.

Tijdens het recente bezoek van André aan Kopanhuis werd hem gevraagd om aan de sponsors een oproep te doen voor een donatie voor aanschaf van nieuw beddengoed. De matrassen zijn nog goed, maar de dekbedden, alle overtrekken en de lakens zijn na 10 jaar hard aan vervanging toe. We hopen voor aanvang van de winter de nonnen in fris en nieuw beddengoed te kunnen laten slapen.

*Uw bijdrage is van harte welkom! Meld bij de overschrijving s.v.p. „beddengoed”.*





## Dubbele afschrijving door vertraging

Zoals u waarschijnlijk weet gaat iedereen, ook de MFI, over op het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA. Door de opstartproblemen rond dit nieuwe betalingssysteem is de incasso van mei 2014 bij de vaste donateurs niet gelukt. Om dit recht te zetten werden in juni twee bedragen afgeschreven: één bedrag voor mei, één bedrag voor juni. Onze excuses voor deze vertraging!

## Muktinath Foundation International (MFI)

Overtoom 77-2 | 1054 HC Amsterdam

T 020-4125821

F 020-6160059

E [info@muktinath.org](mailto:info@muktinath.org)

W [www.muktinath.nl](http://www.muktinath.nl)

## Bankrekening (IBAN)

Muktinath Foundation International  
**NL96ABNA0567945472**

## Sangye toegelaten tot universiteit



In de vorige nieuwsbrief staat het verhaal van Sangye Pow (22), als zoon van abt Lama Wangyal de beoogde toekomstige Lama van Muktinath. Een rol waar hij aanvankelijk niet veel voor voelde, maar na gesprekken met André en Myra en een oom van hem, stelde hij zijn studieplannen bij.

Deze maand kregen we het verheugend nieuws dat hij tot de weinige gelukkigen behoort die dit jaar toegelaten zijn tot de Central University of Tibetan Studies (CUTS) in India. Deze boeddhistische universiteit bevindt zich op de plaats van het vroegere

hertenpark waar Boedha zijn eerste onderricht gaf en is uniek in de wereld. Van elk van de vijf stromingen die het Tibetaans-boeddhisme kent, worden er maar 9 of 10 mensen per jaar toegelaten. Sangye heeft een jaar lang voor het toelatingsexamen intensief Tibetaans gestudeerd en eindigde als tweede van zijn medekandidaten!

De Muktinath Foundation International (MFI), opgericht in april 2000, ondersteunt de nonnen van Muktinath, een interreligieus pelgrimsoord voor zowel Boeddhisten als Hindoes, gelegen op 3700 meter hoogte in het Himalaya-gebergte in Nepal. De nonnen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de tempels en het ontvangen van de pelgrims. Daarnaast volgen zij een spirituele opleiding.

## Het bestuur van de MFI bestaat geheel uit vrijwilligers:

André Kalden, *voorzitter*

Myra van Zwieten, *secretaris*

Linda Zandbelt, *penningmeester*

Evelien Philippa, *bestuurslid*

Myra de Rooy, *bestuurslid*

Geert van Rumund, *bestuurslid*

## Vrienden van Muktinath

De vaste periodieke bijdragen van de Vrienden van Muktinath brengen voor een belangrijk deel het geld op dat nodig is voor het dagelijks levensonderhoud van de nonnen. Hiermee vormen deze donaties de basis voor het werk dat de MFI doet.

Wilt u zich ook als Vriend van Muktinath opgeven? Een berichtje (schriftelijk, telefonisch, of per e-mail) aan het secretariaat is genoeg. U kunt de MFI hiervoor machtigen door aan ons door te geven dat wij het bedrag automatisch mogen afschrijven van uw bankrekening, maar als u het bedrag liever zelf periodiek overmaakt kan dit natuurlijk ook. Uiteraard blijven ook uw incidentele bijdragen van harte welkom!



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u (ooit) geld aan de MFI heeft gedoneerd of actief uw interesse in ons werk heeft getoond. Mocht u niet langer prijs stellen op ontvangst van deze nieuwsbrief, laat ons dit dan even weten, via ons postadres of met een mailtje naar [mvzwieten@muktinath.org](mailto:mvzwieten@muktinath.org)